

Oogst-Appeltje

Het thema van deze derde zondag in september is oogsten. Wat valt er te oogsten, is oogsten?

Oogsten is niet alleen aardappels rooien of de hoogstamappelbomen aan onze mooie Bloemendaalseweg in Gouda plukken. Oogsten stamt af van de oogstmaand ouest, ookuust, augustus, en wij zitten nu al overrijp dik en wel in september. Oogsten heeft overigens wel degelijk te maken met je doppen, OGEN, gebruiken. Het juiste moment, dat luistert heel nauw. Dat weet de boer, dat weet de jager.

“Jantje zag eens pruimen hangen, o. als eieren zo groot.” Dat liep dus niet goed af met Jantje. Een muis in huis, moet geen biologische pindakaas (kaas is volgens de dierenwinkel uit) willen scoren, oogsten. Die muis krijgt heel wreed de klem op zijn neus.

Eva dacht ook ooit een appeltje te oogsten en er Adam mee te verleiden. Was dit een actie van een dom blondje, de grootste blunder uit de mensheid? Binnen een paar uur werden ze immers uit hun all inclusive resort gezet. Ze werden gewoon mens, Adam en Eva werden Henk en Truus en moesten elke dag voortaan bikkelen om te smikkelen Pluk de appel, volgens een bijdehante gymnasiast van het Coornhert, Carpe Pomulum werd Carpe diem, pluk de dag.

Carpe Diem. Pluk de dag. Oogst de dag.

En wat is daar eigenlijk op tegen?

In het paradijs viel immers niet veel te oogsten. Geen complimentjes, in je outfit zat weinig variatie, geen persoonlijke ontwikkeling, van de boom van Kennis van Goed en Kwaad mocht je immers niet eten. Wat geleide meditatie was OK, maar Adam had steeds meer moeite om voor zo'n mindful mp3-bestandje van goeroe Daniel Siegel uit zijn hangmat te komen. De moslims hadden overigens een betere campagne voor dit resort. Er zouden ook nog 42 maagden rondlopen. Ja, ja, 42 dode mussen, of je kreeg ze niet te pakken of ze waren snel maagd af en wat ging er boven Eva?

Kortom, ergens lijken de gevolgen van deze hap, mishap, misHEP ongeluk = mis-hap in het Engels, deze byte uit de appel toch minder zuur uit te pakken en was deze hap van Adam een kleine byte voor hem maar een grote stap-hap, Mega-Giga-Terabyte voor de mensheid.

Wat is er immers mooier dan elke dag te oogsten. Vol en bewust te leven, in verbinding met jezelf en de ander. 's Ochtends genieten van het ontwaken en een fijne knuv. Even stil zitten bij wat je gaat zaaien, doen, leren, werken die dag. Goed voor je zelf zorgen, net een lekkere espresso gemaakt. EN voor de ander, vandaag niet de knapperige regenboogwortels voor Eva's lunch vergeten! Elke dag verstandig fruit van de BOOM snoepen, oogsten. Groeien in goed en kwaad, groei delen, in de praktijk brengen. We kunnen een voorbeeld nemen aan Michaela DePrince, een oorlogswees uit Sierra Leone en nu topballerina. Haar danspassen

op muziek van Tschaikowski in de Zwanendans van het Leven leiden naar het paradijs. Ook wij, lelijke eendjes, kunnen door elke dag te plukken, de juiste passen leren om in zwanen te transformeren

Zo, ik schreef deze column bij klavecimbelmuziek van Bach en kan op mijn 55^{ste} op een doordeweekse dag nu lekker het zonnetje in de tuin oogsten terwijl mijn zonnepanelen kilowattjes scoren.