

To Fiets or not to Fiets (deel twee)

To Fiets or not to Fiets (deel I) van 17 mei is nog gewoon terug te luisteren op www.gewoongroengouda.nl. De trouwe luisteraar weet nog van vorige keer. To be duurzaam, or not to be duurzaam, that is the question.

Ik schreef deel II in eindexamentijd. En dan wordt het niet, that is the question, maar maakte ik het “that is the choice” en dan maar meteen “multiple choice”. To be duurzaam or not to be duurzaam, is niet zwartwit, maar eerder fifty shades of grey, hebt u de film gezien. Wilt u net als Corinne en Bram gewoon groen doen maar wacht u op een alwetende Meester, die u verlost van uw blinddoek en boeien en met een tikje uit de Dark room, zo het biologische, LED-verlichte paradijs instuurt: Nu komt vraag 1: Het regent en u moet boodschappen doen.

- A. U stapt in uw stoere veel te grote KIA
- B. U stapt in uw zuinige Up
- C. U hoeft helemaal geen boodschappen te doen, want het is ramadan
- D. U trekt uw Fairtrade poncho aan, stapt op uw niet-elektrische fiets met fietstassen en komt zingend, heel origineel met “I am singing in the rain” voldaan thuis. U kunt zo aan het songfestival meedoen.

Antwoord A is oliedom, u ligt ook nog eens krom voor de bank. Zero Point! Antwoord B. Un point, veel zuiniger. Als al die burens met hun Up naast hun KIA nu eens samen met een Up zouden doen. Antwoord C is moedig, integratie is tweerichtingsverkeer, maar biedt geen structurele oplossing. Trois points. Antwoord D Douze Points: Bijna te duurzaam om waar te zijn. En u wordt ook nog als zangeres ontdekt zelfs met uw regenkapje op. Een nieuwe Tanja Cross, Goudse Janis Ian is born.

Vraag 2: Het regent niet en u moet boodschappen doen

- A. U stapt in uw grote Kia
- B. U belt uw leuke buurman of u samen in uw Up gezellig boodschappen zult gaan doen
- C. Het is ramadan, dat was u toch niet vergeten.
- D. U gaat met of zonder leuke buurman achterop op de fiets boodschappen doen en komt al zingend “We are the champions” terug.

U dacht de vraag te herkennen, maar er is wel degelijk sprake van een groeiend inzicht. A. Zero Point. B. Deux points als u het alleen met een leuke buurman zou doen, en dix points als u hiermee een niet-leuke buurman uit een sociaal isolement haalt. C. Ook tijdens de Ramadan worden er wel degelijk boodschappen gedaan, waren we bij vraag 1 even vergeten. Er wordt alleen niet overdag gegeten en gedronken. Verklaart ook dat er boven de poolcirkel geen moslims meer voorkomen. Dus deze keer geen score: Zero Point. En de islam dus ook wel met andere religies moet gaan samenwerken om controle over de wereld te verkrijgen. Antwoord D. Douze Points U krijgt geen aftrek als u een niet leuke buurman niet achterop wil nemen, er zijn grenzen.