

Lokale Zelfrealisatie en Mondiale Co-kristallisatie

Zo, die staat! De moeilijkste titel voor een radiocolumn in de historie van Gewoon Groen, dat krijg je als je door anderen het thema laat opleggen:

Ja, verzint u het? Zelfrealisatie, ook nog lokaal en dan om me te helpen, de suggestie, dank je, Wim, buurtmoestuinen, terwijl NB over twee weken al de nieuwe James Bondfilm uitkomt. Nee, De wereld moet gered worden! En die nu KALE buurtmoestuinen laat ik lekker over aan onze Wim, onze lo-KALE tuinkabouter.

Nee, we moeten ons zelf realiseren en dat gebeurt mooi lokaal, in mijn geval onderuitgezakt op de bank met een flesje bier onder handbereik, dat zelfrealisatie tot mondiale co-kristallisatie leidt. Dat klinkt knap, knap, ingewikkeld, ik moet eerst maar laten zien of ik dat nog zelf kan uitkristalliseren. Even een time-out, na dat biertje,

En wat zie ik, terwijl ik klaterend water, de mist trekt op en wie openbaart zich! PLATO, in mijn WEECEE! Een heel verstandige gast die van: Geld is een middel, geen doel. Ik kom direct onder zijn invloed. Tja, alcohol op een lege maag.

Plato zegt met zware stem:

Pieter, iedere mens heeft een idee in zich.

“Dat klinkt mij wel heel vaag in de oren”

Pieter, een bijzondere kwaliteit

“Dat gevoel komt me bekender voor”

Pieter, de crux is om de kwaliteit in jezelf te realiseren, je innerlijke Idee te kristalliseren.

“What the heck, kan ik hier niet gewoon even pissen. Ik denk, dus ik ben hier heel snel van tussen”.

Ik trek de wc-deur achter me dicht en plof op de bank neer. Plato, deur of geen deur, is niet te stoppen:

“Pieter, als de idee in jou kristalhelder wordt, heb je geen TomTom meer nodig om je weg te vinden.

Ik denk “je loop achter, man! Ik heb geen Tomtom nodig. Van mijn imago-adviseur moet ik als nepgroene goeroe al met het OoVee, overigens nog altijd beter dan met een schaamrode diesel van VeeWee”.

Ik pak de afstandsbediening en leg Plato met de Mute toets het zwijgen op. Naar goeroes, vooral naar zo’n neppe groene als ik, hoort immers alleen maar geluisterd te worden. EEN uitzondering. Ik luister wel naar mijn vrouw.

Even weer een flesje, biologisch natuurlijk, bier om de groene draad op te pakken. Even goed kristalhelder nadenken, als ik nu het goede voorbeeld geef en al mijn kwaliteiten realiseer, (en dan heeft het toch wel geholpen, moet ik bekennen dat ik naar mijn vrouw luister).

Mijn omgeving inspireer om hun kwaliteiten en hun hun omgeving hun ... en hun hun hun omgeving hun hun... Hum, mmmmm, mmmm, O Mamma Mia, DIO MADONNA, krijgen we een door de social media gekatalyseerde synchrone mondiale co-kristallisatie van kwaliteiten. Samen in een tsunami of orkaankwaliteitsslag naar collectieve verstandsverlichting of LED-stadsverlichting.....

OEPS, Plato komt weer tot leven. Ik was per abuis op de ont-Mute knop van de afstandsbediening gaan zitten.

Pieter, Wim heeft gelijk. Hou het alsjeblieft simpel, broeder. Zoek je zelf eens gezellig paaseieren in zo’n leuke buurtmoestuin.

Ik had mijn repliek nu eindelijk in het Grieks klaar: Eureka. Het paasei van Columbus. PLATO, BRAM, WIM, CORINNE! Gouwestad Radio wordt met Gewoon Groen een mondiale kwaliteitszender! Daar wil ik wel vergif op innemen.

Zei Socrates dat niet al?