

Give Peace a Chance, Give Green Peace a Chance

2015 Het jaar van de waarheid voor mij, de kerstman. Den Hollander wil geen gast aan zijn belasting verlichte kersttafel. Vluchten kan niet meer. Zwarte Piet is vogelvrij en ik, de kerstman alias Sinterklaas alias Santa Klos maak me zorgen, grote zorgen over mijn groeiend imagoprobleem.

Iek, Santa Klos, Santa Claus, ben iek van Duihuitsen bloed net als onze Willem, ben geen vrouw, geen Antilliaan, geen Marokkaan, geen jood, ben dus alles bij elkaar dus een stereotype Hollander, behoorlijk fout dus en niet alleen in de oorlog. Maar mijn rechtsbijstandsverzekering aangesproken en multicultureel een sterk opkomende Chinese (gele) tijgeradvocaat met slagroom genomen om mijn erebaantje niet te verliezen. Wettig argument 1: Op de Noordpool was wit ok, wit zijn is heel functioneel, zagen de ijsberen je minder snel. Bij mijn alter ego, Sinterklaas, is wit – voor een zo wil het Turkse bisschop uit Myra- overigens totaal ongeloofwaardig. Wettig argument 2: Ik kan geen vrouw zijn, mijn vrouw zou op de extreme Noordpool overigens helemaal niet kunnen overleven, last van veel te koude extremiteiten. Ik wil ook geen koude voeten in de iglo! Wettig Argument 3: Ik had misschien nog een kleine kans om te blijven als ik kon bewijzen dat ik tot een achtergestelde minderheid hoorde, als ik zwart of ho blijk. Misschien veel zonnen of hormoontherapie? Ho, klinkt ook wel als die jolige, beetje gay, Kerstman: Ho, ho, HOO HOO. Ik kon me nog wel altijd als Zwarte Piet laten schminken.

Was dit maar het mijn enige probleem. Mijn thuishonk, de Noordpool, kalfde door de global heating snel af. Na alle recente aanslagen op mijn zwarte pieten in Nederland wilden de VN en de wereldleiders bij de klimaattop in Parijs echter een krachtige daad stellen om te voorkomen dat ik binnenkort de daklozenkranten zou moeten gaan verkopen. Had ik wel een kansje op een interview met de paus. De NAVO en de Russen hadden in Syrië uitstekend geleerd om samen te werken en stuurden nu per expres een squadron hippe regenboogpieten naar mijn Noordpool. De regenboogpieten timmerden daar van het hout van de arrenslee een stoomboot. En doopten die de regenboogstrijder, Rainbow Warrior. En als de Fransen er nu eens geen aanslag op gingen plegen, ga, ik, Kerstman, zingend de strijd aan voor een wereld waar het altijd Kerstmis, feest is!

Give Green Peace a Chance!