

Of ik wat wilde vertellen over duurzaamheid. Voor Gewoon Groen. Op Gouwestad. Tja. Nou heb ik over de meeste dingen wel een mening. Soms is die ongenueanceerd en hard en soms is die zo genueanceerd dat het niet eens lijkt of het een mening is. En over sommige onderwerpen denk ik: 'Meh'. Maar wat denk ik over duurzaamheid? Eerlijk gezegd denk ik niet zo veel na over duurzaamheid. Het lijkt me iets vanzelfsprekends. Natuurlijk recyclen we glas. We gaven de glazen flessen vroeger toch ook weer mee met de melkboer? En natuurlijk is het logisch dat we papier inzamelen om er voor te zorgen dat dat papier weer wordt gebruikt als nieuw papier. En natuurlijk geldt dat ook voor plastic. En kleding en tuinafval en metaal...

Ondertussen begint het een beetje vol te worden in de keuken. De traditionele vuilnisbak maakt langzamerhand plaats voor een combi-bak voor het scheiden van een handvol soorten afval. En die moet weer worden opgehaald. Op oneven weken op maandag breng je de bak naar de straat en op dinsdag haal je hem weer op, dan breng je het plastic op woensdag, het papier op donderdag en haal je de papierbak weer op op vrijdag. En de kleren en het glas breng ik onderweg op de fiets naar de trein wel even langs de kledingbak en de glasbak. Oh, en op de oneven weken kan de groencontainer langs de straat. Op dinsdag en dan kan die op woensdag weer naar binnen.

Snapt u het nog? Ik eigenlijk niet meer en ik voel me een beetje beetgenomen. Want via mijn belastingen en toeslagen betaal ik mee aan een afvaldienst die door mijn harde werk bijna niets meer hoeft te doen. Sterker nog, ze verdienen aan het afval. Terwijl ik zeeën aan tijd kwijt ben om aan al die duurzame eisen te voldoen. Nu ik er over nadenk vind ik duurzaamheid eigenlijk niet meer zo leuk. Je moet er heel wat voor over hebben om op goede voet te blijven staan met moeder aarde. Duurzaamheid is hard werken.

Het lijkt wel een relatie.