

**Even een blind vlekje weglaseren om die bezopen horrorclown een oplazer te geven. TRINGGGG!**

De wekker ging. Ik zag troebel. Mijn blinde vlekjes werden die dag gelukkig nog weggelaserd. Ik kon daarna zelfs de kop van mijn ochtendkrant weer lezen: "Alcohol kost samenleving ongeveer 2,5 miljard euro". Maar 2,5 miljard euro, RIVM??? Ik belde meteen Professor Klaas (Noot: Prof. N.D. van Egmond, Environmental Sciences & Sustainability, Universiteit van Utrecht) op. Deze duurzame oude RIVM-baas maakte meteen gehakt van de aannahme dat alcohol maar 10 uur per jaar aan arbeidsproductiviteit kostte. Klaas zag liefst 10 uur in de week dubbel, dacht hij, als hij alleen maar Lingsbier in het weekend had gedronken. Op alcoholvrije Buckler kwam er wel een diepzinnige quote uit Klaas:

Evolutie is altijd in de richting van bewustzijnsverhoging gegaan, alcohol geeft geen bewustzijnsverruiming maar bewustzijnsverlaging.

Eureka! Alcoholconsumptie is inderdaad een forse stap terug in de evolutie. Ons reptielenbrein neemt gewoon weer de overhand. We voelen ons letterlijk weer Tyrannus rex. Denken van wow, die Donald Trump of die Vindicatse Grunninger corpballen. Grijp die gleuven toch in hun kruis.

Waarom gebruikt het RIVM ook nog eens de verouderde kennis dat matig drinken geen kwaad kan? Waarom rekent het RIVM niet het dubbele voor kwaliteit van levensverlies zoals de Raad van Volksgezondheid en Zorg ?

Zoemen we in op de verdere onderschatting van het probleem. Het consumentengeluksgevoel, het Heerlijk Helder Heineken gevoel, wordt op liefst op 3,8 miljard euro positief gezet. Geluk zit toch vooral tussen de oren en niet in het borrelglasje. Wij DENKEN dat wij voor ons geluk alcohol nodig hebben. Koning Alcohol brengt ook ongeluk, wordt niet door het RIVM meegenomen, is een stiekeme zieke horrorclown. Kinderen mogen zich van hem lachend stom voor het leven drinken.

De grootste onderschatting van de kosten van alcohol zit in een post, die door het RIVM, helemaal over het hoofd is gezien. De niet gerealiseerde productiviteit van de alcoholdrinker. Neem de puber, die stom gedronken op onze kosten nu levenslang bij gezellige Downies mag toeven. Neem de hoog opgeleide oudere, die passief van zijn alcoholmomentjes op de Golf naar het filmhuiscafé toeleeft.

Stel je voor hoeveel minder we allen hadden kunnen werken, als die comazuiper of 55-plusser nog wel hun mouwen konden opstropen. Of al die dode rokers. Dan hadden die zombies wel onze stress, werkdruk kunnen verlichten. Dan hadden we vrije tijd met behoud van koopkracht! Kassa!

Jezus Christus! Moeten we dan niet allemaal direct langs de oogarts om ons van onze blinde vlek te laten verlossen. Mohammed zei natuurlijk direct: Inch'Allah, Krek, zoals Allah het wil!

TRINGGGG! Shit, zo'n collectant. Heb ik nog een euro?

Apart toch, dat we uit vrije wil moeite hebben om die collectant een eurootje te gunnen. Die Clini-horror-clowns, of het nu om alcohol, roken, frisdrank of onze banken gaat, mogen gewoon briefjes uit onze portemonnee graaien. Elke week weer. PROOST, NEE!!! Gewoon OPLAZEREN DUS!!!!